

Vraag het aan Morya



Breek de ander niet af

“Het gaat er niet om dat je de ander afbreekt, ook niet wat fout is in de ander. Probeer eroverheen te kijken en te zoeken naar de diepte van het leven in de ander. Dan vind je raakpunten in jezelf en in de ander om een klein stukje vrede, een klein stukje harmonie te bereiken.

Het is niet altijd mogelijk, helaas. Maar zelfs als het niet mogelijk is - veronderstel dat je die weg van harmonie, van vrede niet vindt met een bepaald iemand - dan kan je daar toch een stukje energie binnenbrengen die getuigt van vrede, van liefde, van objectiviteit, van eerlijkheid door eerlijk te bidden voor die ander, door te vragen aan God, aan de Goddelijke Vader, de Goddelijke Moeder of wie dan ook in het Goddelijke om jou te zegenen op weg naar vrede, jou te zegenen op weg naar harmonie, jou te zegenen op weg naar geluk en ook de ander daarin te zegenen op weg naar zijn of haar vrede, haar geluk, haar diepere herkenning van zichzelf.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot harmonie komen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 120

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


